

Wie is Jezus?

'Wij maken niet onszelf bekend, maar de Here Jezus Christus. Van onszelf zeggen we alleen dat wij u willen dienen ter wille van Jezus.'

2 Corintiërs 4:5

www.1peter1three.weebly.com

Peter Walker

Ik draag dit boekje op aan jou, de lezer. Dank je dat ik met je over Jezus Christus mocht delen.

Ik heb geen formele instructie in de Bijbel gehad, en ik ben er ook nog niet uit over waar ik sta met betrekking tot veel theologische kwesties. Ik ben echter een volgeling van Jezus en ik hou van de Schrift. Sta me toe enkele gedachten te delen...

INLEIDING:

Als je je over deze vraag verwondert - 'Wie is Jezus?' - ben je echt goed bezig!

Misschien ben je op dit moment boos op God, of geloof je niet in God. Of misschien geloof je in God, maar ben je gekwetst. Misschien ben je een moslim, een hindoe, een boeddhist of een ander geloof. Misschien ben je met dingen bezig, waar jezelf de uitkomst niet eens van weet... Ongeacht, mijn vriend, hoe je je voelt of waar je bent, de God van de Bijbel - van het eerste tot het laatste boek - verwelkomt je, 'smeekt' je zelfs om jezelf af te vragen: **'Wie is Jezus?'**

Misschien heb je heel veel vragen die ik niet kan en wil beantwoorden. Echt, in dit korte boekje kom ik alleen naar je toe als een 'gelovige' in Jezus, en deel gewoon wat gedachten met je. Mijn bronnen zijn mijn geloof, de Bijbel en de Geest van God.

Ik geloof dat de Bijbel - de verzameling van 66 'boeken' of geschriften - het geïnspireerde Woord van God is. Zoals elk goed of 'waar' ding, kan de Bijbel verkeerd worden begrepen, misbruikt en in twijfel worden getrokken.

Ondanks de tekortkomingen van de mens in het gebruik van de Bijbel, blijft het Gods betrouwbare bron voor de eerlijke zoeker naar de waarheid. Het is geschreven door 'ongeschoolde' mannen, zodat het gemakkelijk te lezen zou zijn. God heeft zich niet voor ons verborgen in de Bijbel; Hij heeft zich aan ons

geopenbaard!

Laat me nu inspringen en mijn gedachten over
deze uiterst belangrijke vraag aan je voorleggen:

'Wie is Jezus?'

WIE IS JEZUS?

De Bijbel leert ons dat Jezus Christus - wat '*De Heer redt*' betekent - God is in de vorm van een mens. God is uit de hemel nedergedaald om een mens te zijn, zodat wij God 'persoonlijk' zouden kennen, en ons volledig met God konden verbinden.

Jezus is God 'in het vlees'. Hij kwam om onze zonden te vergeven en ons eeuwig leven te geven. Dit is '*wie*' Jezus is, en '*waarom*' hij kwam.

OPENBARING:

De Bijbel zelf vertelt ons dat dit een ondoorgrondelijke waarheid is, onmogelijk te begrijpen. We kunnen deze waarheid niet 'begrijpen' - dat God in menselijke vorm stapte om ons te redden. Wij 'kunnen ons hier niet bij!' Het is te groot voor ons! Ja, de Bijbel vertelt ons dat deze waarheid - zo'n prachtige waarheid - niet was gemaakt om in onze gedachten te passen!

Ons wordt verteld dat deze waarheid van God - Jezus Christus - '*Geest en Waarheid*' is, en niet tot ons komt door 'begrip' van de geest, maar door 'openbaring' aan onze geest, aan ons hart.

Als je - zoals ik en zoals velen - God probeert te 'begrijpen', of hem in je gedachten past, kan het heel moeilijk zijn om onze geest en ons hart de leiding te laten nemen. Maar weet je, mijn vriend, alles wat je nu dierbaar is in het leven - *vrienden, familie, vreugde, liefde, vrede,*

vergeving, barmhartigheid - deze dingen zijn geen 'waarheden' van het verstand, maar van het hart en de geest. In feite hebben we in veel gevallen onze geest, ons begrip, een 'hartwaarheid' of een relatie laten kwetsen of beschadigen. ***Heb je ooit je 'verstand' over je hart laten heersen, en daar dan later spijt van gekregen?*** Als God in mijn kleine geest of mijn onvoorspelbare 'begrip' zou 'passen', zou hij inderdaad een heel kleine God zijn!

In de Bijbel wordt ons verteld: *'God is Geest, en zijn aanbidder moeten aanbidden in geest en in waarheid.'* Jezus zei zelf over zijn woorden en openbaring: *'Mijn woorden zijn Geest en leven.'*

HEB JE DE WAARHEID VAN JEZUS ERVAREN ALS EEN UITDAGING VOOR JE GEEST, MAAR KLOPT HIJ OP DE DEUR VAN JE HART?

CHRISTUS' BOODSCHAP:

Het is interessant hoe Jezus mensen aansprak op hun '*geloof*'. Hij kwam niet om geld of rijkdom aan te bieden. Hij bood niet eens aan te komen om theologische vragen te beantwoorden. Hij zei dingen als: '*Heeft iemand dorst? Laat hem naar me toe komen en drinken... Iedereen die in mij gelooft, stromen van levend water zullen van binnenuit hen stromen.*' Jezus vroeg of we 'dorst' hadden, en hij beloofde 'levend water'. Dit 'past' niet in onze dagelijkse economie, dit 'past' niet in onze geest. En toch dringt het diep door in onze ziel en lijkt het echt te voldoen aan onze behoefte aan iets meer.

WEERKLINKT DEZE VRAAG VAN JEZUS - 'HEB JE DORST?' - IN JOUW ZIEL?

Of bijvoorbeeld wendde Jezus zich tot de menigte en vroeg: '*Is er iemand moe?*' En toen beloofde hij '*rust*' van een ander soort.

Jezus deed wonderen, maar had een heel specifiek doel voor zijn wonderen. Op een keer zei Jezus tegen een zeer grote menigte dat de reden dat hij wonderen deed, was opdat we allemaal zouden begrijpen dat hij de macht heeft om zonden te vergeven.

Hij deed geen wonderen om het leven van sommige mensen voor een korte tijd te verbeteren. Hij deed wonderen zodat we zijn macht zouden zien om onze zonden te vergeven en '*onze namen in de hemel te schrijven*'.

DUS, WAT WAS ZIJN BOODSCHAP? HOE KAN IK DIT 'LEVEN', DEZE 'RUST', DEZE 'LEVENDE WATEREN' IN MIJN ZIEL KRIJGEN?

Hier komt de boodschap van Jezus tot leven - letterlijk en persoonlijk...

Jezus zei: *'Ik ben de deur, en iedereen die door mij komt, zal gered worden.'* Jezus onderwees niet over God; Jezus nodigde ons uit bij zichzelf om God *te leren kennen*. Denk er eens even over na. **Wat is aan het eind van de dag het kostbaarste voor jou?** Ik weet zeker dat het een persoon is. God is hetzelfde. De diepste waarheid van God voor jou is Hijzelf. Zijn doel om een mens te worden was dat jij en ik hem echt konden zien, aanraken en kennen. In feite was één naam die aan Jezus werd gegeven 'Immanuel', wat *'God met ons'* betekent. Jezus - God als mens – kwam, zodat hij bij ons kon zijn, nu en voor altijd.

WIL JE GOD PERSOONLIJK LEREN KENNEN?

GELOOF:

Jezus daagt ons uit om in hem te 'geloven'. Dit was zijn uitnodiging toen hij daadwerkelijk bij mensen was, en ze hem konden 'zien'. *Als ze hem konden 'zien', waarom dan al die nadruk op hem 'geloven'?* Er vallen me twee dingen op over deze kwestie van 'geloof':

1. ***Een echte vriend gelooft in jou!***

Heb je ooit een zogenaamde 'vriend' gehad die niet *voor jou* is? Deze persoon ziet en kent je, en erkent je zelfs wanneer je in de buurt bent; deze persoon heeft een 'relatie' met jou, maar 'gelooft' niet in jou. Ze hebben eigenlijk een deel van hun hart voor jou afgesloten. ***Herken je dit gevoel, deze ervaring in een relatie?***

Jezus kwam - God in het vlees - om 'bij ons' te zijn. Zijn naam, Immanuel, betekent 'God met ons'.¹ Jezus wil niet alleen dat je hem 'erkent'; hij kwam om een liefdes-, 'geloofs'-relatie met jou te hebben.¹

Geloof in elkaar is de levensader van ware vriendschap.

Jezus zei: *'Ik heb je mijn vriend genoemd.'* Jezus zei ook dat er geen betere manier is waarop een vriend zijn liefde kan tonen dan zijn leven op te offeren voor zijn vriend.

¹ Jesaja 7:14, Mattheüs 1:23

2. **Zien is niet geloven!**

Toen Jezus op aarde was, zagen veel mensen zijn macht, maar geloofden niet in hem. Misschien wens of zeg jij, net als ik, soms: "*Kon ik Jezus maar eens een keer in het echt 'zien'...*" De waarheid is dat velen - de meesten - die hem in het echt zagen en getuige waren van zijn wonderbaarlijke krachten, *niet* in hem geloofden. Vaak keerden mensen zich zelfs *tegen* hem als hij wonderen deed. Uiteindelijk spande *iedereen* die hem 'zag' - zij die hem hoorden, met hem meeliepen, genoten van zijn tekenen en wonderen - tegen hem samen of lieten hem in de steek. Hij werd gedood in het ochtendlicht te midden van iedereen die hem had 'gezien'.²

Dus Jezus roept ons op tot 'geloof'; tot 'geloof', niet om te 'zien'. Toen de mens hem zag, doodde hij hem. We kunnen onszelf niet vertrouwen om te volgen - en loyaal te zijn aan - dat wat we met onze ogen zien. We zijn misschien een tijdje loyaal, net als de discipelen, maar op een gegeven moment zullen onze ogen, onze geest, ons hart ons teleurstellen en zullen we niet doorgaan. We kunnen ons zelfs keren tegen dat wat we zagen en waar we ooit van hielden.

Jezus zei tegen Thomas, zijn leerling:

² Johannes 15:13 – 15

'Gezegend zijn zij die geloven maar niet hebben gezien.'

Hier op aarde wil Jezus dat we 'zien' met de ogen van ons hart en geloven - d.w.z. *ontvangen, volgen, gehoorzamen, aanbidden.* Jezus wil een *echte* relatie met jou, een vriendschap! Op een dag zullen we de heerlijkheid binnengaan, waar onze ogen zuiver zullen zijn en ons hart stabiel, en we zullen hem *'van aangezicht tot aangezicht'* zien. Maar voor nu is de oproep tot geloof.

HEB JE HET GEVOEL DAT JE JEZUS 'ZIET' MET DE OGEN VAN JE HART?

SCHAT:

WAAROM IS JEZUS MOEILIK TE 'ZIEN' EN TE GELOVEN? WAAROM HOORT DE HELE WERELD NIET VAN JEZUS EN GELOOFT NIET?

Als ik de Schrift lees, sta ik versteld van hoe God werkt. Vanaf het begin der tijden, ondanks dat God van iedereen evenveel hield, 'kenden' sommigen God en anderen niet. Dit is - en zal - voor ons onmogelijk zijn om te begrijpen, uit te zoeken, uit te leggen.

Het was precies hetzelfde toen Jezus op aarde liep, predikte en wonderen deed. Sommige mensen vielen aan zijn voeten en zeiden: '*U bent de Heer!*' Anderen keken op hem neer, minachten hem en daagden zijn gezag uit. Hoe kan dit? Hoe kan een man naar Christus kijken en God zien, en een ander tegelijkertijd naar Christus kijken en slechts een man zien? Ik kan dit niet uitleggen!

Maar wat ik in het leven en de leer van Jezus heb gezien, is dat hij zich op een diepe en stille manier openbaarde. *Zo diep en zo stil!* Als een persoon Jezus werkelijk 'zag' voor wie hij was - '*God met ons*' - bereikte de openbaring het hart van de persoon zelf, en veranderde hem voor altijd.

Maar omdat deze openbaring zo diep en puur en stil is, gaat ze aan de meesten van ons voorbij zonder ooit opgemerkt te worden. We worden afgeleid door zoveel lawaai en verlangen aan de oppervlakte van het leven, dat de diepe dingen van God gewoon langs ons heen stromen.

Jezus vertelde een zeer korte gelijkenis om deze waarheid te illustreren. Hij zei: *'Het koninkrijk van de hemel is als een schat begraven in een veld. Toen een man het vond, verborg hij het weer, en toen in zijn vreugde ging hij en verkocht alles wat hij had en kocht dat veld.'*³

HEB JE HET GEVOEL DAT JEZUS EEN SCHAT IS DIE JE BEGINT TE ZIEN, MAAR DIE VEEL MENSEN OM JE HEEN NIET KUNNEN ZIEN?

³ Mattheüs 13:44

BLOED:

Het verhaal van Jezus is ongelooflijk! Er wordt ons verteld dat hij als God kwam om ons te bevrijden van onze zonde, onze 'vlekken'. Weet je, de diepste van onze zonden laten meestal een bloedspoor achter. Bloed, de levensbron van mensen, vloeit waar geweld is, waar misbruik is, waar ongeluk is, waar de dood is. We hebben het allemaal aan onze handen, direct of indirect. We leven in een wereld die gebouwd is op slavernij en misbruik, en we hebben allemaal ofwel bloed vergoten, ofwel de gestolen goederen geconsumeerd die mensen hun bloed hebben gekost. Het is een rauwe en ongemakkelijke waarheid - maar bloedvergieten vormt de kern van de duisternis van onze wereld en onze scheiding van God.

Dus Jezus komt, en hij wil ons verlossen van deze zonde en duisternis. Hij wil ons verlossen van het kwaad dat we hebben geleden en het verkeerde dat we hebben gedaan. Hij wil elke ziel, elk hart en zelfs het land waarin we leven genezen en herstellen. Er wordt ons verteld dat Jezus de weg opende voor deze '*verlossing*' en '*vergeving*' op deze ongelooflijke, spirituele manier: ***Jezus nam onze zonde in zijn eigen persoon en lichaam en stierf ermee.***

Een vers in de Bijbel zegt het zo: '*Hij werd zonde voor ons.*'⁴

⁴ 2 Corinthiërs 5:21

Jezus nam mijn schuld en schaamte op zich en stierf er toen mee. Na met mijn zonde gestorven te zijn, stond Jezus toen op uit de dood, maar mijn zonde kwam niet met hem terug. Hij liet de zonde als het ware in het graf achter. Jezus nam mijn zonde, stierf ermee en kwam terug met alleen vergeving en nieuw leven voor mij.

Een krachtig vers in de Bijbel beschrijft het als volgt: Het bloed van Jezus *'spreekt een beter woord'* dan het bloed van onze zonde.

Daarom zijn we, als we in Jezus geloven en zijn vergeving aanvaarden, dankbaar voor het bloed van zijn offer, voor het *'bloed van Jezus'*.

WIL JE 'GEWASSEN' WORDEN DOOR ZIJN BLOED?

GEEST:

Jezus leeft! Hij is fysiek en hij is in de hemel. Op een dag kun je hem '*van aangezicht tot aangezicht*' ontmoeten.

Maar toen Jezus zijn discipelen vertelde dat hij spoedig de aarde zou verlaten en naar de hemel zou gaan, zei hij hun dat ze zich hierover moesten verheugen - niet bedroefd moesten zijn - omdat dit betekende dat de Heilige Geest naar hen toe zou komen, en 'in' hen zou wonen.⁵

Ziet u, toen Jezus op aarde was, was hij alleen in de vorm van een mens. Als Jezus in het ene dorp was, betekende dit dat hij niet in een ander dorp was. Als Jezus zijn vredeshand op een persoon legde, betekende dit dat hij zijn vredeshand niet op een ander legde. Hij was in de vorm van een mens, en daarom beperkt in ruimte en tijd, net als wij.

Toen Jezus naar de hemel opsteeg, werd nu de Geest van Jezus, de *Heilige Geest*, over de *hele* aarde uitgestort. Dit betekende dat de persoon en de vrede van Jezus in elk dorp kon zijn, en tegelijkertijd in het hart en thuis van elke persoon.

Het betekende ook dat Jezus echt in ons kon wonen, en niet alleen naast ons zou lopen.

Nu Jezus zijn missie op aarde heeft voltooid - sterven en weer opstaan, om ons vergeving en

⁵ Johannes 14:17,26,28

eeuwig leven te geven - leeft hij fysiek in de hemel. We verbinden ons nu met hem door de Heilige Geest.

Als we in Jezus geloven, komt hij tot ons door zijn Heilige Geest, en woont in ons hart, onze ziel, onze geest - *'God met ons'*.

WIL JE IN JEZUS GELOVEN EN ZIJN HEILIGE GEEST IN JE HART EN LEVEN HEBBEN?

UITNODIGING:

Jezus zei: *'Ik ben de deur, en iedereen die door mij komt, zal gered worden.'* (Johannes 10:9)

WIL JE JEZUS NU UITNODIGEN IN JE HART EN LEVEN?

Dit is een geestelijke beslissing, en door je leven aan Jezus te geven, zul je vergeving van je zonden en eeuwig leven ontvangen. Op het moment dat je Jezus leert kennen, ben je op een nieuwe weg, en één die *'een helder licht om zich heen, zelfs bij klaarlichte dag'* heeft. (Spreuken 4:18)

Hier leest je hoe je nu de brug van dood naar leven kunt oversteken en Jezus Christus kunt leren kennen. Er zijn 2 belangrijke dingen om te 'doen'. Ik zet ze hieronder op een rij, en daarna heb ik een gebed opgeschreven dat je vanuit je hart kunt lezen en 'bidden':

1. ***BEROUW VAN ZONDE:***

Je zult je moeten bekeren van je zonde. Ja, dit is een moeilijke stap, maar wel een waar Jezus om vraagt. Je moet nu beslissen dat je zich met Gods hulp zult afkeren van de zonde in je leven - *liefde voor geld, lust, hebzucht, oneerlijkheid, verslaving, overspel, pornografie, enz.*

Bekering van zonde is een 'hartbeslissing', en na verloop van tijd zou je dit in je leven en thuis moeten zien. Er kunnen dingen zijn die je moet afsnijden, communiceren, weggooiden, uitschakelen,

weggeven... Als je nu besluit om je te bekeren, en 'om te keren' (wat 'bekering' betekent), zit je in de goede richting voor deze volgende stap.

2. **GELOOF IN JEZUS CHRISTUS:**

We hebben hierboven het belang en de 'waarheid' van geloof en geloof in een echte relatie besproken. Jezus roept ons op om in hem te 'geloven'. Jezus roept ons op om deze stap van geloof te zetten en hardop een verklaring van geloof in hem uit te spreken. Ik heb hieronder een gebed geschreven dat je je eigen kunt maken. Het gebed moet uit je hart komen, moet oprecht zijn. Als je je van je zonde bekeert en je geloof in Jezus Christus stelt, zal hij op dit moment zijn Heilige Geest in je hart leggen, je zonde vergeven en je naam in de hemel schrijven!

GEBED:

Lieve Heer Jezus, ik dank u dat u van mij houdt. Ik dank u dat u voor mijn zonde bent gestorven. Ik dank u dat u mij vergeving en eeuwig leven heeft aangeboden.

Vandaag heb ik berouw van mijn zonde, en stel mijn geloof en vertrouwen in u. Ik vraag u mijn zonde te vergeven en uw Heilige Geest in mij uit te storten.

Dank u, Heer, dat u mij vergeeft. Dank u, Heer Jezus, voor het redden van mij. Help mij nu om trouw te zijn, en volg u alle dagen van mijn leven, totdat ik u van aangezicht tot aangezicht zie. In Jezus' naam bid ik U, amen!

NIEUW LEVEN:

Als je deze stap van geloof in Jezus hebt gezet, ben je gered! Je bent vergeven! Je bent een '*nieuwe schepping*'. Dit is Gods waarheid. Dit is de boodschap van Jezus.

Als pasgeboren 'gelovige' is het echt belangrijk dat je elke dag de Bijbel begint te lezen en een paar minuten in gebed met Jezus doorbrengt. Het is ook heel belangrijk dat je lid wordt van een goede, christelijke kerk, zodat je kunt groeien in je geloof en in de steun van andere gelovigen.

Als je geen bijbel hebt, raad ik je aan er een te kopen. Zoek online of in boekwinkels naar:

- "De Basisbijbel"
- "Het Boek"
- "Herziene Statenvertaling"

Wat ik doe is één hoofdstuk per dag lezen. Misschien beginnen met het boek Lukas, en dan gewoon verder lezen...

Zoek een goede, betrouwbare kerk. Bid en vraag de Heer Jezus om je bij deze beslissing te leiden.

Zorg ervoor dat één keer per week naar de kerk gaan een prioriteit is, een 'offer' aan de Heer. Het kan zijn dat je enkele dingen in je planning en zelfs in je financiën moet veranderen om dit mogelijk te maken. *De Heer zal je hiervoor eren!*

Ik zou graag van je horen! Als je deze stap van geloof hebt gemaakt, stuur me dan via mijn website op de volgende pagina een e-mail en laat het me weten. Ik zal me met je verheugen en voor je bidden!

Ik Zegen je, mijn broer, mijn zus! Tot we elkaar persoonlijk ontmoeten - op een familiereünie! - God zegene, bescherm en voorspoedig je in Jezus 'naam!

Voor meer bronnen, bezoek mijn website hieronder:

<https://www.1peter1three.weebly.com>

‘De Here geve u zijn zegen en bescherming, de Here geve u zijn nabijheid en inzicht, de Here geve u zijn genade, laat de Here zijn oog op u gericht houden en u vrede geven.’

Numeri 6:24 – 26

Geschriften waarnaar wordt verwezen:

God smeekt ons om tot hem te komen:	2 Corinthiërs 5:20
Alleen Christus kennende, zijn Schriften, zijn Geest:	1 Corinthiërs 2:2 – 3
Inspiratie en verkeerd gebruik van de bijbel:	Hebreeën 4:12 Jeremia 29:13 Mattheüs 4:1 – 11 2 Corinthiërs 4:2
Ongeschoolde schrijvers van de Schrift:	Handelingen 4:13
Jezus' bedoelingen, 'De Heer redt':	Mattheüs 1:21
Jezus als God in de vorm van een mens:	Jesaja 7:14 Mattheüs 1:23 Jesaja 9:5 – 6 Johannes 1:1-5, 9, 14 Exodus 3:14 Johannes 10:30 Johannes 14:9 Johannes 9:35 – 38 Mattheüs 14:33 Exodus 20:5 Johannes 5:46

Colossenzen 1:15 – 20

Hebreeën 1:3

Filipenzen 2:5 – 11

Zacharia 14:9

Handelingen 4:12

Openbaring 1:13 – 18

***Jezus' doel om zonde te
vergeven en eeuwig
leven te geven:***

Lukas 5:24

Johannes 11:25 – 26

Johannes 4:13 – 14

***Openbaring, onmogelijk
te begrijpen!:***

Johannes 6:37, 65

Mattheüs 16:16 – 18

Romeinen 11:33 – 36

Jesaja 55:8 – 9

Psalmen 36:9

2 Corintiërs 4:6

Johannes 4:24

Johannes 6:63

Geloof in Christus:

Johannes 7:37 – 38

Johannes 11:25 – 26

Johannes 9:35

Lukas 10:20

Johannes 10:9

Johannes 5:39 – 40

Johannes 15:13 – 15

Zien is niet geloven:

Johannes 11:45, 53

Mattheüs 26:56

Markus 15:25

Johannes 20:29

2 Corinthiërs 4:6

1 Johannes 3:2

1 Corinthiërs 13:12

**God heeft iedereen
even lief!:**

2 Petrus 3:9

1 Timotheüs 2:4

Mattheüs 18:14

Johannes 3:16

**Aanbidding van
Christus en afwijzing
van Christus:**

Johannes 9:38

Mattheüs 14:33

Johannes 10:20

2 Corinthiërs 5:16

**Diepe en stille
openbaring:**

Mattheüs 16:20

Markus 1:24, 34, 44

Markus 4:11

Jesaja 6:9

Psalm 42:7

**Bloed & Vrijheid in
Christus:**

Jesaja 1:18

Psalmen 25:15

2 Corinthiërs 5:17

Galaten 2:20

Lukas 4:18
Jesaja 61:1
Jesaja 42:3
2 Kronieken 7:14
2 Corintiërs 5:21
Hebreeën 9:22
Hebreeën 12:24
Johannes 14:1 – 4
Openbaring 1:13 – 18
1 Corintiërs 13:1
Johannes 14:17, 26, 28

***Uitnodiging & Nieuw
Leven:***

Efeziërs 1:13 – 14
Colosenzen 1:27
Spreuken 4:18
Johannes 5:24
Markus 1:15
Mattheüs 3:8
Handelingen 3:19
Romeinen 10:9
Hebreeën 10:25
Psalmen 1
Jozua 1:9
Hebreeën 4:12
2 Timotheüs 3:16

